

Groener voor Groen (Green Green Grass of Home - Elvis)

Ze pakt haar spullen in
En kijkt eens om zich heen
Er is niemand, de rest was al vertrokken (naar de derde)
Even kolven nog, en dan verdomme
rode race naar Bos en Lommer
Weg naar gras dat groener is voor Groen

Op je hoogtepunt, dan moet je stoppen
Kleur van onze enveloppen
Weg naar gras dat groener is voor Groen

Vijf jaar is best lang
Voor jouw dadendrang
Maar je echo klinkt nog langer en nog luider
Maar de waarheid, wacht, nog even kolven,
Alle sjeu is omgebogen
Weg naar gras dat groener is voor Groen

Op je hoogtepunt, dan moet je stoppen
Kleur van onze enveloppen
Weg naar gras dat groener is voor Groen

Jij was de voet tussen de deur
De vuist op tafel, de open scheur
Je kon alleen van je houden of je haten (no inbetweens)
In de gang ik zie, ja daar komt Petra
Ik hoor haar al op twintig meter (ik moet nog even kolven)
Weg naar gras dat groener is voor Groen

Op je hoogtepunt, dan moet je stoppen
Kleur van onze enveloppen
Weg naar gras dat groener is voor Groen

Dan opeens ben ik alleen
En voel de leegte om me heen
Tegen wie of tegen wat moet ik nu knokken
En je laat me niets dan bergen werrek
O ja, een koelkast vol met moedermellek
Weg naar gras dat groener is voor Groen

Op je hoogtepunt, dan moet je stoppen
Kleur van onze enveloppen
Weg naar gras dat groener is voor Groen