

Ga naar DWI - afscheid Hans Kruit - 22-1-2015

Altijd maar je eigen koers gevaren
Met een nieuw geluid
Steeds net niet ontploffend kruit
Maar alles went

Toch wel sneu dat onze dry martini
Zo op koffie leek
Wat was je liever geweest?
Geheim agent?

[Refrein:] Ga naar DWI
Je was niet te houden hier
Daar is zoveel meer...
Dus moet je nu gaan
Ga naar DWI
En laat mij maar weer alleen
Ook zonder jou, kan een vrouw, bestaan

Elk idee verdween in de WC
Toch ging je onverstoord
Voor het verbeterend woord
In elke taal

Onvermoeibaar was je zoektocht naar
Meer verantwoord'lijkheid
Ja strakjes krijg je nog spijt
Wij allemaal...

[Refr] Ga naar DWI...